



FORT ORDONNANS

16 en 17 november 2001

UITGAVE: NEDERLANDS KUSTVERDEDIGINGSMUSEUM 'FORT AAN DEN HOEK VAN HOLLAND'

HALLOWEEN-SPECIAL



Vanavond bent u te gast Anonieme schenking in het Fort aan den aan ons museum.

Hoek van Holland. U Vorige week stonden er heeft het aangedurfd om twee kisten voor de alle gevaren te trotseren. poort met daaraan een Zoals bij de inschrijving klein briefje dat wij is aangegeven, wordt u deze twee kisten konden in kleine groepen het opnemen in onze Fort ingestuurd. Alle collectie. Bij nader ruimtes zijn volledig onderzoek bleek het verduisterd en met het hier te gaan om twee flauwe licht van een doods-kisten. Echter wij lampion moet u de kregen de kisten niet uitgang weer zien te open om de inhoud te vinden. Wij wensen u kunnen vaststellen. Wat veel geluk. Na de wij ook probeerden, generale repetitie zagen, beitels, worden er nog steeds breekijzers, alles



twee volwassenen en drie zonder enig resultaat. De kinderen vermist!! beide kisten werden

Misschien zijn zij het opgeslagen in het depot, slachtoffer geworden van echter de volgende de druïdes en geofferd morgen waren zij uit aan de goden? Ook kan deze ruimte verdwenen!

het zijn dat zij 'verwerkt' De kisten stonden ergens zijn in het zeer lugubere in de gang. Een vreemde slagersfestival, of zij hebben de puzzels niet kisten terug in het depot, kunnen oplossen. of het maar ook de dag daarop snoepgoed voor waren de kisten weer zichzelf gehouden? verdwenen en stonden

Om uw veiligheid te weer ergens anders in het garanderen zal er altijd Fort. Het gaat hier om iemand van onze IVD twee zwarte kisten met bij u in de buurt zijn. een grijs kruis. Mocht u deze kisten tegen komen,

Nogmaals wij wensen u veel succes toe!!

wees dan erg voorzichtig en geef door aan het personeel waar u de kisten heeft gevonden.





Wat is nu eigenlijk het Halloween-feest?

Hallowe'en is een zeer oud feest. Het werd gevierd door de Kelten. Het viel op de avond van de eenendertigste oktober. Deze dag gold als de laatste dag van het jaar. De zon had dan al flink aan kracht ingeboet en moest het steeds sneller afleggen tegen grimmige aanvallen van de duisternis en de koude. Om de ondergaande zon van warmte en licht te voorzien, legden de Kelten op hun oudejaarsavond enorme vuren aan. Op deze nacht begon ook de winter. Niet alleen



kropen de mensen dicht tegen elkaar aan, maar volgens de legenden zochten ook de geesten van de doden deze warmte en geborgenheid. Die hoopten zij te vinden in hun vroegere woningen. Men geloofde dat alleen op deze avond de goedaardige elfjes, voorzien van belletjes en elfenhoorns, zichtbaar waren. Zij werden beschouwd als de nieuwe verschijningsvorm van de overledenen. Maar ook andere, donkere en kwaadaardige wezens spookten door deze nacht, zoals duivels, heksen en trollen. De vuren waren dus niet alleen bedoeld om de zon te ondersteunen, maar misschien meer nog om de boze schepsels te verjagen! Deze angst voor de boze geesten werd door de



eeuwen heen het thema van Hallowe'en of Halloween. Het werd een traditie om op deze avond afschrikwekkende maskers en griezelige kostuums te dragen, die de duivels, heksen en trollen voorstelden. Men trok dansend en zingend van huis tot huis. Toen het christendom zijn intrede deed werd de viering van Halloween vervangen door het feest voor Allerheiligen. Het jaarlijkse feest waarop alle heiligen worden herdacht. Toch is het oude heidense feest niet in vergetelheid geraakt. Integendeel!!

Kinderheksen

Tegenwoordig is voor kinderen in Engeland, Amerika en Canada het grootste feest van het jaar. Langzamerhand is dit in Nederland ook al een behoorlijk feest aan het worden. Zij hullen zich in angstaanjagende kostuums en dragen maskers om niet herkend te worden. Van knolrapen (in Engeland) en pompoenen (in Amerika) worden lampions gemaakt. Eerst worden de rapen of pompoenen uitgehold daarna wordt er een gezicht in uitgesneden. Dan plaatst men een kaarsje in het 'hoofd'. Zodra het donker is gaan de kinderen de straat op.

Schotland

Voor de kinderen in Schotland betekent het Halloween-feest dat er





thuis grote feesten worden georganiseerd. Het meest favoriete spel met de bijbehorende traditionele spelletjes. Bij het 'dooking for apples' moeten zij

proberen om met hun mond een appel uit een emmer water op te vissen. Het 'bob apple' spel is te vergelijken met ons 'koekhappen'. In kinderen met de uitroep 'trick or treat' bedelen een appel aan een lijn om te hangen, waarna de lege handen worden weggevoerd. Kinderen moeten geleid worden om zonder het gebruik van de handen de gierigaard!





**WIJ HOPEN DAT U VEEL
PLEZIER ZULT HEBBEN AAN
DEZE SPOOKTOCHT EN WIJ
ZIEN U VOLGEND JAAR GRAAG
TERUG**

